



Ontmoetingskerk

De Brink

GEDACHTENISDIENST met als thema: 'Maar niet uit het hart'

ZONDAG 3 november 2024

De kerkenraad groet u allen...

voorgangers: Pastor Aly Vader-Terpstra en
mw. Nel Huibers-Kouwen
organist/pianist: mw. Ina Terpstra
m.m.v.: de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Algemeen diaconaal werk**. Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te overwinnen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: **Jeugd en Jongerenwerk**.

UIT DE GEMEENTE

- o Dhr. Bert Spil is maandag jl. thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij was daar opgenomen vanwege een licht hartinfarct en heeft een stent gekregen.

Samen · Vieren · Ontmoeten

- Mw. Yvonne Kuipers moest ook met een hartinfarct worden opgenomen in het ziekenhuis. Ze mocht na het plaatsen van een stent alweer snel terug naar huis.

We wensen Bert en Yvonne veel sterkte en geduld toe bij het verdere herstel en de revalidatie.

Alle zieken thuis of elders wensen we alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

Uitleg liturgische schikking gedachteniszondag 'MAAR NIET UIT HET HART'

In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal.

Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen.

De heder (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan.

Het bladgroen staat voor leven en werken.

De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden.

De bloemen vormen samen een hart, zo zijn wij met elkaar verbonden.

*De liefde die ons bindt sterft nooit.
Liefde kan niet sterven omdat zij eeuwig is.
Daarom blijven wij in liefde met elkaar verbonden,
Jij daar, ik hier.*

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.